

'Return to sender': Wiels (18 Sept - 5 Oct 2014 woensdag- zondag 11-18h)

Welkom op de opening van "Return to sender": originele kunstwerken in postkaartformaat van 100 kunstenaars met een boodschap tegen stigma!

De jonge Brusselse vzw KAOS (Kunstatelier Opperstraat), geassocieerd met PSC St.-Alexius Elsene, realiseert projecten rond kunst en psychiatrie, vanuit het idee dat artistieke en psychische gevoeligheid niet zelden samengaan. Voor de tentoonstelling "Return to sender" heeft KAOS originele postkaarten verzameld van 100 kunstenaars, al dan niet bekend, al dan niet met een link met psychiatrie. Bedoeling is deze kunst te tonen, onze visie bekend te maken, geld in te zamelen door de kaarten op een later tijdstip te veilen, en het psychiatrisch stigma te bestrijden.

We zijn heel blij met de inzendingen (vrijwel 100% respons!), extra fier met de kaart die we ontvingen van Dan Graham, door velen beschouwd als de grootste levende Amerikaanse kunstenaar. Daarnaast is hij ook ervaringsdeskundige van de psychiatrie. De tekst op zijn kaart werd het motto van de tentoonstelling: *"Many great artists and writers seem to be borderline "schizophrenic". An example of a great American writer in this category would be Philip K. Dick. I may be, and probably am, in these fuzzy areas. Maybe it beats taking LSD."*